

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Laat de ander zijn tijd

“Mensen staan soms voor onmogelijke opgaven omdat ze ontdekken: ‘mijn kind is zo of mijn man is zo en ik had vroeger niet gezien dat ze zo waren en nu kom ik tot de ontdekking dat ze dit of dat willen of dit of dat doen en ik heb nooit gedacht dat ze dit zouden doen of dit zouden willen.’

En wanneer dit zich aandient, kan het zijn dat je jezelf daarin verliest en denkt van: ‘hoe moet ik daarmee bezig zijn en hoe moet ik dat vinden om hun leven tot een duidelijkheid en tot een oplossing te brengen?’ Daarin ben je soms te veel geëngageerd, dat moet je niet gemakkelijk doen.

Durf de ander zijn tijd te laten. Als die iets wil, okay, laat die dan maar iets willen, maar laat die daar zelf voor zorgen dat hij dat tot uitwerking kan brengen.

Als je wil helpen, dan kan je dat doen, maar help niet te veel, zodat de ander weet: ‘als ik werkelijk iets wil, dan moet ik er ook werkelijk iets voor doen.’ Doe het dus niet in de plaats van de ander, want dan kom je buiten jezelf te leven.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 11: ‘Vrij van schuldgevoel’) © Mayil.com